
VLASBLOEMLEZING

december-januari-februari

van en voor de leerlingen



LAAT HET VLAS MAAR BLOEIEN...

Dat onze school sinds dit schooljaar voortdurend in beweging blijft, weten we intussen wel al langer.

Toch moesten we nog wachten op het nieuwe jaar om officieel het lintje door te knippen en onze vernieuwde schoolinfrastructuur finaal voor geopend te verklaren.

SINT&PIET

6 december is naar aloude, goede gewoonte de dag waarop wij Sinterklaas op onze school mogen verwelkomen. Speciaal voor zijn verjaardag trakteren de goedheiligman en zijn pietengevolg al onze brave kinderen op lekkers. Gelukkig maar! Rex en Lex konden wel een opkikkertje gebruiken in deze donkerste periode van het jaar. Zij hadden onze hulp nodig om een lichtpuntje te zijn voor hen.



TEKENFUND

Onze zelfgemaakte kunstwerken brachten trouwens ook een ferme duit in het MOS-zakje. Dankzij onze beeldende creativiteit konden we via tekenfund een mooie som van €1465,12 toeschrijven aan ons opkomend MOS-project waarmee van onze speelplaats helemaal willen herscheppen tot een groene oase waarin elk talent kan ontdekt worden.



WINTERMARKT

De taak om tijdens deze periode een lichtpuntje te zijn voor elkaar, namen we dan ook bloedserieus. We organiseerden een heuse wintermarkt waarop iedereen welkom was om één van onze zelfgemaakte kunstwerken op de kop te tikken. Lekkere, warme chocomelk kon dan meteen dienen om ons te verwarmen. Sfeer en gezelligheid troef!



FLUOFUIF

Op de kortste dag van het jaar, tevens de laatste dag voor de kerstvakantie, mochten we starten met een knaller van formaat. In onze beste kerstoutfit en met voldoende fluorescerende accenten fonkelden we als schitterende sterren op de tonen van pakweg *Jingle Bells* en *Niets is cooler dan Kerstmis*. Op die manier sloten we 2024 af in stijl!

OFFICIËLE OPENING

Met de start van het nieuwe jaar 2025 mochten we dus ook onze vernieuwde school officieel openen. Heel wat notabelen vonden de weg naar onze school om samen met ons de honneurs waar te nemen. Onze burgemeester en algemeen directeur kwamen ook een woordje verkondigen op deze gelegenheid. Muzikale tussenstukken van De Nelekes, Ella De Prycker en Roy "Junior" Klenovsky maakten het af.



OPENDEURDAG

De week nadien konden dan alle geïnteresseerden een kijkje komen nemen in onze vertrekken. Enkele leerlingen uit de leerlingenraad van vier, vijf en zes engageerden zich om als echte mini-burgemeesters een woordje uitleg te geven aan iedereen die een blik van interesse kwam tonen in onze school.

MOS-PLAN

Onze toekomstplannen voor een groene speelplaats blijven natuurlijk ook steeds in beweging. Onlangs gingen we samen met een landschapsarchitecte aan de slag op een plan uit te tekenen voor de speelplaats van de toekomst. Het mag gezegd, het ziet er alvast veelbelovend uit! Mama's en papa's met interesse in dit plan zijn welkom op 17 maart!



DAG VAN DE DIRECTEUR

Het harde werkt heeft geloond, want om een school in beweging te krijgen, heb je natuurlijk wel een sterke kracht nodig die alles in goede banen leidt. Die frisse wind kwam er met directeur Daphne. Zij is de motor van onze geoliede machine die wij 't Vlasbloempje mogen noemen. Daarom zetten we haar maar al te graag eens letterlijk en figuurlijk in de (vlas)bloemetjes op de dag van de directeur!



Bedankt Daphne!

GROENE VINGERS

Zelfs op de koudste dagen van het jaar zetten onze leerlingen hun MOS-bril op en zijn ze niet vies om hun handen vuil te maken voor een ecologische, duurzame speelplaats. Soms met nog wat groen achter de oren, maar vooral met groene vingers staken de leerlingen van het derde leerjaar de handen uit de mouwen om een nieuw snoepbosje aan te planten in onze moestuin. GI-GA-GROEN!



SNEEUWPRET

Wanneer je zou verwachten dat het alweer wat warmer kan beginnen worden, werden we onverwacht verrast met een dik, wit sneeuwtapijt. Op weg naar school bracht dat voor vele leerlingen een beetje ellende met zich mee in het verkeer, waardoor we wat later op school aankwamen. Dit hadden zelfs de weermodellen van Rex en Lex niet kunnen voorspellen. Eens op school wel plezierig.



VALENTIJN

14 februari vieren we doorgaans de liefde en dat hebben we ook mogen horen van Rex en Lex. Cupido, de engel der liefde, had hen geraakt met de hartenpijl-en-boog. Gelukkig hadden we nog yoga om onze hartenklop te verlichten, want sommige harten gingen wel heel erg hard te keer...
RIKKETIKKETIK-TAKTAK!



CARNAVAL

Om deze editie af te sluiten, en vooraleer we de krokusvakantie ingaan, laten we nog één keer alle remmen los in onze carnavalstoet! Ook deze staat in het teken van onze MOS-visie op de buitenruimte. Om woensdag mochten we vrij verkleed naar school komen, misschien zelfs wel als Pokémon-trainer... Alleen zal er dit jaar alvast eentje minder rondlopen met een maatje 29. Geef nu toe, om Pokémon te vangen moet je toch wel stevig in je schoenen staan.

